

DE STEDEN VAN HET WK VOETBAL

Zuid-Afrika is steeds populairder als vakantiebestemming en dat is niet zo gek met de briljante combinatie van zon, zee, safari, bergen en een kleurrijke geschiedenis. In juni en juli vindt het wereldkampioenschap voetbal plaats in 'de regenboognatie'. Deze week de steden Kaapstad, Bloemfontein en Port Elizabeth.

MOEDERSTAD

Kaapstad

HEEFT ALLES



• Het spectaculaire uitzicht over de haven, de Victoria & Alfred Waterfront, de Tafelberg en Devil's Peak.

FOTO: GETTY IMAGES

Het is simpel: Kaapstad is één van de mooiste steden ter wereld. De multiculturele 'Moederstad' in het uiterste zuiden van Afrika heeft Hollandse wortels, spectaculaire natuur en natuurlijk heerlijke wijn.

Gestadig kruipt een dunne wolkenlaag – het tafellaken – over de kruin van de 1086 meter hoge Tafelberg. We vergeten het stadse geroezemoes om ons heen en staren vol ontzag naar de machtige berg, die nabij de Kaap abrupt uit de Atlantische Oceaan omhoog komt.

We zijn in de Company's Gardens in Kaapstad, een indrukwekkende verzameling uitheemse bomen en planten – en er is ook een gezellig terrasje.

De 'company' die deze tuin ooit begon, was onze eigen Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), die in de 17e eeuw een vereringspost stichtte in de Kaap voor de Hollandse schepen die op weg waren richting Nederlands-Indië. VOC-bevelhebber Jan van Riebeeck stichtte in 1652 Kaapstad en is daarmee feitelijk de aartsvader van de blanke Zuid-Afrikanen. Kaapstad staat daarom bekend als de 'Moederstad'. De Hollandse groentekwekerij werd al na een halve eeuw omgeploegd tot botanische tuin en ligt nu midden in het bruisende centrum van Kaapstad. Maar wie omhoog tuurt, ziet nog altijd de magische Tafelberg, net als Van Riebeeck en zijn kornuiten destijds.

Natuurlijk is het niet alles goud wat er blinkt. Zoals alle steden in Zuid-Afrika

kampt Kaapstad met criminaliteit en aids-problematiek en zelfs de meest naïeve toeristen gruwen onderweg van het vliegveld naar het centrum van de belabberde leefomstandigheden in de sloppenwijken van Khayelitsha, langs de snelweg N2. Toch voel je je direct thuis hier, in de knusse straatjes, de haven en de stranden. De mensen, rijk en arm, zijn

Straatartiesten, verse vis en grappige pelsrobber

vriendelijk en als bezoeker heb je van de criminaliteit doorgaans weinig te vrezen. Geinig ook als je je oor te luisteren legt bij voorbijgangers. Het merendeel van de huidige drie miljoen inwoners van Kaapstad zijn kleurlingen – een mengelmoe van Afrikaans, Europees en Aziatisch bloed. Hun voertaal is Afrikaans, aardig te volgen voor Nederlanders met een beetje taalgevoel.

Ingeklemd tussen sappige wijnlanden, ongerepte

natuur, imposante bergen en de Atlantische Oceaan heeft Kaapstad werkelijk alles. De rijke geschiedenis weerspiegelt zich in een mix van culturen en een verrassende keuken. Voeg daarbij de Afrikaanse zon, leuke winkeltjes, gezellige terrasjes, weelderige stranden, moderne kunst en cultuur en herkenbare Cape Dutch architectuur en de reden voor het succes is duidelijk.

Erg populair is het Victoria & Alfred Waterfront: een winkel-, wandel- en eetboulevard in de pittoreske haven. Het is feitelijk één van de weinige Zuid-Afrikaanse tourist traps, maar vervelend wordt het nooit. Daarvoor vinden wij de straatartiesten te leuk, de verse vis te lekker en de capriolen van de pelsrobber in de haven te komisch. Vanaf hier vertrekken boten naar Robben Eiland, waar Nelson Mandela en andere zwarte verzetsstrijders tijdens de apartheid door de racistische blanke regering werden weggestopt. Op tijd reserveren voor deze bijzondere, popu-

laire rondleidingen door ex-gevangenen is essentieel.

Llandudno, Kampsbaai en Clifton zijn chique wijken met heerlijke stranden en leuke restaurantjes, maar voor Zuid-Afrikaanse begrippen wel aan de prijzige kant. Wie geen zin heeft om naar Stellenbosch of een ander wijnmekka buiten de stad te gaan, kan terecht in Constantia. Een bezoek aan Kaapstad is niet compleet zonder een beklimming van de Tafelberg. De allerfitsten kunnen zoals Van Riebeeck omhoogklauteren, voor gewone

stervelingen is er gelukkig een kabelbaan. De Tafelberg is deel van een schitterend nationaal park, waar ook Cape Point, Kaap de Goede Hoop en het Boulders strand in Simon's Town is vernoemd naar oud-gouverneur Simon van der Stel) met de grappige Afrikaanse pinguïns bij horen. De Kaapflora kent

Omgeving

Kaapstad is niet alleen een wereldstad op zichzelf, maar ook een uitvalsbasis voor enkele van de mooiste streken in Zuid-Afrika. De wijnlanden van het pittoreske universiteitsstadje Stellenbosch zijn vlakbij en wie oostwaarts rijdt, kan de schitterende kustlijn van de tuinroute (garden route)

volgen. Aan de Atlantische westkust liggen schilderachtige plaatsjes als Darling en Paternoster, vooral die laatste is fameus voor de voortreffelijke restaurants. Landinwaarts ligt de onmetelijke Karoo, een halfwoestijn van formaat. Een mooie dagtrip is een rit naar Sutherland, echt in the middle of nowhere.

een soortenrijkdom die groter is dan het tropische regenwoud. De botanische

tuin Kirstenbosch is dé plek om deze unieke plantenwereld te bewonderen.

Slapen

Het Victoria & Alfred Waterfront is een gezellige wandelboulevard in de haven van Kaapstad met zonnige terrassen, goede restaurants, live-muziek én hotels. Het luxe Cape Grace Hotel is gevestigd aan de West Quay en werd enige jaren geleden nog door Condé Nast Traveler uitgeroepen tot het beste hotel ter wereld. Het weelderige

Mount Nelson hotel, aan de voet van de Tafelberg, mag er trouwens ook zijn. Wie geen dikke portemonnee heeft, kan in talloze sfeervolle B&B, guesthouses en jeugdherbergen terecht. Wij slapen in Constantia Woods Guesthouse, in een heerlijk rustige wijk met grote tuinen – maar toch dicht genoeg bij de bruisende stad!

- ✓ Betrouwbaar
- ✓ Grootste aanbod
- ✓ Vele kortingen

Cruise Travel
Grenzeeloos genieten



8 dagen Middellandse Zee

Adventure of the Seas ★★★★★ - 26 juni t/m 16 oktober v.a. Málaga, Cagliari, Sardinië, Civitavecchia (Rome), Corsica, Mallorca, Málaga (incl. vlucht)

€ 742

13 dagen met Holland America Line v.a. Rotterdam

Westerdam ★★★★★ - 2, 14 augustus Rotterdam - Rotterdam v.a. Schotland, Ierland, Engeland

€1243

Westerdam ★★★★★ - 7 september Rotterdam - Athene v.a. Portugal, Spanje, Italië en Griekenland (incl. vlucht Athene-Düsseldorf)

€1379

Ontvang een onboard credit van \$ 50 per persoon (2 aug), of een drankentegoed van \$ 100 per persoon (14 aug, 7 sep)



www.cruisetravel.nl/telegraaf
of bel 0341 371183 ma - za 9-22u, zo 12- 16u

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.



Bij online boekingen!