

Port Elizabeth

Stranden met de meeste zonuren in Zuid-Afrika zijn op zich al reden om naar het vriendelijke Port Elizabeth af te reizen. Maar deze stad heeft ook een rijke geschiedenis, een populair casinocomplex en spotgoedkope hapjes en drankjes.

De wind is geen toeval, dus we klagen niet. De schitterende blauwe lucht, het uitzicht over de stad, de Algoabaai en de kleurrijke historische huizen maken alles goed. Port Elizabeth staat bekend als de Windy City en de eerste Hollandse boeren die hier in de 18e eeuw vanuit de Kaap heen trokken, hadden met precies dezelfde rukwinden te kampen, dus dan hebben wij als comfortabel reizende toeristen weinig te klagen. Bovendien zijn de barretjes en cafés van Parliament Street in zicht.

We hebben besloten om ons te wagen aan de Donkin Heritage Trail, een vijf kilometer lange wandeltocht langs een imposante verzameling historische gebouwen. Een erg Europees idee, zo'n stadswandeling, en het centrum van PE (spreek uit: PIE IE) doet dan ook erg Europees aan. Een fraai stadhuis uit 1862, een antieke bibliotheek, een recentelijk heringericht marktplein en een marmeren standbeeld van koningin Victoria – best leuk om dit soort bekende taferelen ook eens in Zuid-Afrika te vinden.

We zijn inmiddels aangekomen in de Parlementstaat, niet echt onderdeel van de wandeling, maar we hebben gehoord dat deze uitgaansstraat zijn smoezelige imago recentelijk heeft afgeschud. Wat nieuwe stoeptegels en een likje verf

• Het stadhuis op Market Square is een van de vele historische gebouwen die Port Elizabeth rijk is.

FOTO: DE TELEGRAAF



hebben blijkbaar wonderen gedaan, want er zit een bonte verzameling hippe, blanke en zwarte 'jongmense' op de terrassen. Maar ja, als een dikke biefstuk met inktvis, salade en friet maar vier euro kost, dan kunnen wij daar ook wel de hele dag blijven zitten. En 330 ml bier voor een euro en ingewikkelde cocktails voor minder dan twee euro?

Niet zo gek dat de andere bekende bijnaam van PE de Friendly City is! Het kost moeite om onszelf weg te slepen na de – ietwat uit de hand gelopen – brunch, maar we zoeken de

trail weer op. Met het routeboekje dat we bij het toerismebureau hebben gekocht, begeven we ons naar het paardenmonument. Tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) kwamen de

meeste Britse troepen via Port Elizabeth het land binnen. Enkele dames op stand uit de lokale bevolking vonden het zo zielig dat zo veel paarden in de strijd tegen de Boeren omkwamen, dat er geld werd ingezameld en in 1905 werd 's werelds eerst paardenmonument onthuld.

We lopen langs de oudste cricketclub van Zuid-Afri-

ka, een reeks victoriaanse en art-nouveaugebouwen, wat standbeelden en bladen wat door ons boekje. Het is natuurlijk leuk om te weten dat de Portugese ontdekkingsreiziger Bartolomeu Dias de Algoabaai in 1482 al aandeed, maar het totale gebrek aan informatie over de lokale, zwarte inwoners van de regio is wel storend. De streek werd van oudsher bewoond door jagers en verzamelaars (San) en veehouders (Koisans), die de eerste kolonisten Hotentotten noemden. Tegenwoordig wordt de Oostkaap – waaronder PE valt – vooral bewoond door de Xhosastam, waar ook bekende Zuid-Afrikanen als de ex-presidenten Nelson Mandela en Thabo Mbeki toe behoren.

Om de wind nog even

Op de terrassen zit een bonte verzameling hippe, blanke en zwarte 'jongmense'

Slapen

Wij sliepen in een blok-hut in het Pine Lodge Resort, in het schitterende Cape Recife duinreservaat, net buiten de stad. Omdat we in de stad wilden brunchen, kozen we voor de optie zonder ontbijt, maar we hadden wel een koelkast en een waterkoker met koffie- en theezakjes in ons huisje, dat slechts 29 euro voor twee personen kostte. Uiteraard heeft ook Port Elizabeth talloze betaalbare Bed & Breakfasts. Er zijn ook hotels in de stad, maar wie een omvangrijker budget heeft, kan beter voor één van de lodges in het nabijgelegen Shamwari wildreservaat kiezen. Dit private park heeft veel prijzen gewonnen en een malaria-vrije topsafari is er gegarandeerd.

goed door onze haren te laten razen, klimmen we via de kleurrijke rijtjeshuizen in Donkin Street naar de met gras begroeide heuvel midden in het centrum van Port Elizabeth – de hemel nog altijd strakblauw en de vergezichten over de Indische Oceaan spectaculair. Boven op de heuvel staan een vuurtoren en een steenen piramide, die PE's stichter sir Rufane Donkin

liet bouwen ter nagedachte-nis van zijn vrouw Elizabeth Donkin. Zij stierf in 1818 in India zonder ooit voet in Zuid-Afrika te zetten, maar de stad is wel naar haar vernoemd. Het nog oudere Uitenhage, dat iets landinwaarts ligt, is gesticht in 1804 door de Kam-pense advocaat Jacob Abraham de Mist, destijds een invloedrijke Nederlandse politicus en commissaris-generaal in Kaapstad.

Wie de zinnen wil verzet-ten kan een gokje wagen in The Boardwalk Casino and Entertainment World, net ten noorden van het centrum, op een steenworp afstand van het strand. En wie geen zin heeft om roulette of poker te spelen, kan terecht bij één van de vele restaurants in het amusementscomplex. De stranden van Port Elizabeth zijn een attractie op zich, de meest populaire bestemmingen zijn Sardinia Beach en Hmewood Beach.

Links

www.boardwalk.co.za
www.pinelodge.co.za
www.shamwari.com

Omgeving

Op slechts drie kwartier tijden van Port Elizabeth ligt het nationale park Addo Elephant, dat in 1931 is gesticht om de lokale populatie olifanten en buffels te redden. Dit reservaat beschermt een zeer diverse verzameling bomen, planten en dieren. Omdat er ook een kuststrook wordt beschermd, is Addo het enige nationale park ter wereld waar de Big 7 gespot kunnen worden: leeuwen, luipaarden, olifanten, neushoorns, buffels én walvissen en haaien.

Iets verder ligt Grahamstown, een slaperig studentenstadje met een verrassend wild nachtleven. Wie verder naar het oosten rijdt, komt in het voormalige thuisland Transkei. De groene heuvels en de ronde Xhosa-hutten zijn een lust voor het oog, maar de streek wordt geteisterd door armoede. Er is een uitstekend museum gewijd aan Nelson Mandela in Qunu, waar de levende legende opgroeide en nog altijd een huis heeft.

Hapjes en drankjes

Boardwalk Casino and Entertainment World heeft uitstekende restaurants in een veilige, toeristische omgeving. Wij vonden Parliament Street leuker, met een uitgebreide keuze aan bars, cafés, restaurants en nachtclubs. The Spotted Cow, Latino's, 52 Parliament, Café Zanzibar, Café Blend, Coffee Café en Café Loxion zijn allemaal de moeite waard en veel bars en clubs hebben livemuziek of dj's in het weekeinde.

Bella Italia!

Extra
verlaagde
prijzen!

Golf van Venetië

Camping Spiaggia e Mare***

Aankomst in juni
8 dagen, logies
Per mobilehome
Max. 5 personen

Al vanaf
255

Gardameer

Residence Tiglio***

Aankomst in juli
8 dagen, logies
Per appartement
Max. 4 personen

Al vanaf
469

Gardameer

Htl. Astoria Park****

Aankomst in juli
8 dagen, halfpension

Al vanaf
482

Gardameer

App. Golf resort***½

Aankomst in juli
8 dagen, logies
Per appartement
Max. 4 personen

Al vanaf
728

Genoemde prijzen zijn vanafprijzen per accommodatie en o.b.v. eigen vervoer. 1) Vanafprijs per persoon, o.b.v. 2 personen en eigen vervoer. Ga voor meer informatie naar Arke.nl of uw Arke winkel. Vraag naar de voorwaarden. Op=Op. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Ga snel naar één van de Arke winkels of boek direct op:

Arke.nl



World of TUI

Dacht 't wel

Malta, zon & cultuurmix!

229 p.p.

- Heerlijk Mediterraans klimaat
- Hoofdstad Valletta, Unesco werelderfgoed
- Prachtige onderwaterwereld
- Zeer goede prijs/kwaliteitverhouding

Htl. Sunflower***, 8 dagen, logies/ontbijt. Vertrek in juni. Vraag naar de voorwaarden.

Arke.nl