

DE STEDEN VAN HET WK VOETBAL

Zuid-Afrika is steeds populairder als vakantiebestemming en dat is niet zo gek met de briljante combinatie van zon, zee, safari, bergen en een kleurrijke geschiedenis. In juni en juli vindt het wereldkampioenschap voetbal plaats in 'de regenboognatie'. Deze week de steden Johannesburg, Polokwane en Pretoria.

Deel 2: Johannesburg, Polokwane en Pretoria



• De zwarte miljoenenwijk Soweto is een aanrader.

Slapen

Veel internationale hotelketens hebben filialen in Johannesburg, vooral zakenwijk Sandton is populair bij rijkere Zuid-Afrikanen en buitenlandse bezoekers. Zoals in de rest van het land krijg je het meeste waar voor je geld als je op internet een beetje zoekt naar een leuke Bed & Breakfast. Ook in Soweto openen steeds meer pensionnetjes en jeugdherbergen. De toerismesector is overigens goed georganiseerd in Johannesburg, je kunt doorgaans safari's, stadstours en andere activiteiten boeken in je hotel, pension of jeugdherberg.



Hapjes en drankjes

Keuze te over in Johannesburg wat betreft natjes en droogjes. Van de trendy beveiligde Melrose Arch tot het hippe Newtown en studentikoze Melville – talloze wijken hebben uitstekende restaurants en bars. Een van de ketens die lekker typisch Afrikaans eten maakt is Moyo, dat twee vestigingen in Johannesburg heeft, in Melrose Arch en in het groene park bij de vijver van Zoo Lake. In Soweto zijn Wandies Place en Sakhumzi Restaurant populaire stops voor toeristen – beide serveren een heerlijk, maar vrij prijzig buffet. Wie een echte lokale ervaring wil, stapt een shebeen (bar) binnen en vraagt om mqomboti (het lokaal gebrouwen bier) of walkie-talkies (kippenvoeten en koppes).

ECONOMISCHE MOTOR Johannesburg

door JOËL ROERIG

Metropool Johannesburg is de economische motor van Zuid-Afrika én een geweldige stad voor kunst, cultuur en een gezellige avond uit. De zwarte miljoenenwijk Soweto is ook een aanrader, voor de kleurrijke mensen, het eten én natuurlijk de geschiedenis van de strijd tegen de apartheid.

„Begrijp je nu waarom ik nooit weg wil uit Soweto?“, onze gids Simon Mosikare glundert, want zijn missie is geslaagd. We hebben niet alleen veel geleerd over de bloedige strijd tegen de apartheid die in Zuid-Afrika's beroemdste township plaatsvond, maar we hebben ook lol gehad en onze ogen zijn geopend voor de bruisende diversiteit in de zwarte megalopolis met vier miljoen inwoners in het zuidwesten van Johannesburg.

We struinen rond in de zonnige taxi-standplaats Baragwanath, aan de overkant van de weg ligt het grootste ziekenhuis van het zuidelijk halfrond – drie-duizend bedden. Stalletjes met groente, fruit, telefoonopladers, snoep en andere koopwaar staan langs de straten, waar een oneindige stroom taxibusjes arriveert en vertrekt. „Je kunt overal langs de weg in- en uitstappen“, legt Simon uit. Voor een leek is het echter volkomen onduidelijk waar de busjes heen gaan. „Je moet de handgebaren kennen. Als je een vinger opsteekt, wil je bijvoorbeeld naar het centrum.“

Bij het stalletje van Patricia stoppen we even, want zij verkoopt traditionele medicijnen – vooral bestaand uit knollen, takjes en de schors van diverse soorten bomen. „Als je dit takje onder je tong legt, krijg je altijd je zin“, legt Simon uit. „Zo kan je bijvoorbeeld een rechtszaak winnen.“ Er zijn ook middeltjes tegen buikpijn, stramme spieren en andere aandoeningen. „En deze is speciaal voor mannen“, glimlacht Simon veelbetekenend terwijl hij een gemalen goedje ('Vuka Vuka') laat zien. „Ik heb het zelf niet nodig; mijn vrouw heeft niets te klagen.“

Door de kleurrijke straten en goedgeluimde mensen vergeet je snel de geschiedenis van Soweto, een verzamelaar voor een reeks townships die in het verleden bestemd waren voor zwarte arbeiders die niet welkom waren in het blanke Johannesburg. „Onze vaders kwamen naar Soweto om in de goudmijnen te werken“, aldus Simon. Onderwijs, huisvesting, elektriciteit, salaris, carrière-

gelijkheden, alles was van mindere kwaliteit of niet aanwezig voor zwarte Zuid-Afrikanen.

Eerder waren we al naar het zeer indrukwekkende Apartheidmuseum geweest, maar een bezoek aan Soweto is cruciaal om een beeld te krijgen van de strijd tegen de brute overheersing van de blanke minderheid.

Een van de meest indrukwekkende getuigenissen van de strijd tegen de apartheid is het Hector Pieterse Museum, vlakbij het huis waar levende legende Nelson Mandela woonde (ook een bezoek waard!) Hier wordt het verhaal uit de doeken gedaan van de scholie-

ren die op 16 juni 1976 protesteerden tegen het feit dat hun leraren in de blanke taal Afrikaans les moesten geven. De vreedzame betoging liep uit op een bloedbad en Hector Pieterse was één van de eerste kinderen die door de poli-

Ontdek Praag!

Niet voor niets wordt Praag één van de mooiste steden ter wereld genoemd. Prachtige cultuur, architectuur en de overgetelijke sfeer. Profiteer nu van deze spectaculaire aanbieding in dit elegante hotel, middenin het centrum!

Praag
Hotel Arbes***
Aankomst juni en juli
4 dagen, logies/ontbijt

Incl. vlucht en één GRATIS nacht!

Al vanaf **198**

Genoemde prijs is een vanafprijs p.p. en o.b.v. 2 pers., incl. KLM vlucht (V-klasse), luchthavenbelasting en brandstof-toeslagen, excl. andere toeslagen. Indien de genoemde klasse niet meer beschikbaar is, geldt er voor de overige klassen een toeslag. Ga voor meer informatie naar Arke.nl of uw Arke winkel. Vraag naar de voorwaarden. Op=Op. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Ga snel naar één van de Arke winkels of boek direct op: **Arke.nl**

140 winkels | 0900 8547 | 1400 8547

World of TUI | Dacht 't wel

LEVENDIG Polokwane

Polokwane is een geweldige uitvalsbasis voor natuur- én cultuurvakanties in het warme noorden van Zuid-Afrika. De levendige plattelandstad geldt bovendien als de poort naar de rest van Afrika.

We hebben de olifanten, de machtige baobabbomen, de Limpoporivier en het prehistorisch aandoende zandsteenlandschap achter ons gelaten en zijn bijna terug in Polokwane, of Pietersburg zoals het tot voor kort heette. Ons bezoek aan het nationale park Mapungubwe, anderhalf uur ten noorden van de WK-stad, was weer voortreffelijk.

In 2006 woonde ik een jaar in Mapungubwe om lokale schoolgroepen te vertellen over de natuur en de fascinerende geschiedenis van de streek, waar rond 1270 een rijke beschaving leefde die met Azië handelde. Het gebied telt bovendien talloze rotsschilderingen van nog duizenden jaren eerder. Mapungubwe grenst heden ten dage aan zowel Botswana als Zimbabwe en de drie landen hebben plannen een grensoverschrijdend natuurpark te creëren. Mijn favoriete Mapungubwe is lang niet het enige reservaat in de

buurt van Polokwane waar veel wild rondloopt. Het nationale park Marakele met een indrukwekkende gierenkolonie en het feitelijk in de stad gelegen Polokwane Natuurreservaat zijn ook aanraders. Bovendien ligt de Phalaborwa-ingang van wereldberoemde Krugerpark – een wildernis ter grootte van Israël! – op slechts twee uur rijden. Pas wel op voor de koeien en ezels onderweg.

Polokwane zelf is een levendige provinciehoofdstad met vriendelijke inwoners van diverse pluimage.

Een van de aanraders net buiten Polokwane is het Bakone Malapaopenluchtmuseum, waar de inwoners graag hun levenswijze én heerlijke eten van de Noordelijke Sothostam met je delen. In de stad zelf staat het Polokwane Museum, gehuisvest in het historische Irish House. Dit is een ideale plek om meer te leren over de

De Telegraaf | SHOP

GARMIN NÜVI 550 FIETSNAVIGATIESYSTEEM

Uw voordeel € 126,-!

powered by **navco** international

VAN € 459,- VOOR **€ 333,-**

- ▶ Voor in de auto, op de fiets, op de boot en tijdens het wandelen
- ▶ Incl. GRATIS OnRoute Fietskaart software, MyPoi Gids en fietssteun t.w.v. € 126,-!
- ▶ Waterdichte en stevige behuizing
- ▶ Voorzien van voorgeïnstalleerde kaarten van Europa

NU TE KOOP VIA WWW.TELEGRAAF.NL/WEBSHOP