

Veelzijdig Durban

Indische bazaars, kraampjes met Zoeloe kunst en schitterende stranden in een subtropisch klimaat. Het is niet moeilijk te zien waarom Durban de favoriete vakantiestad is voor Zuid-Afrikanen. En het is ook nog eens een ideale uitvalsbasis voor safari's, bergwandelingen en snorkelavonturen!

„Dit is het verhaal van de machtige koning Shaka”, buldert het uit de luidspreekers. Durban ligt in de provincie KwaZulu-Natal, in het land van de Zoeloes, en dat zul je weten ook. De naam van de briljante, maar bloedorstige krijgshoofd die rond het jaar 1800 huishield, duikt overal op. Zo heeft de splinternieuwe luchthaven van Durban de naam King Shaka International Airport meegekregen. En zo'n anderhalf uur buiten de stad ligt Shakaland, een hotel waar je de Zoeloe tradities van dichtbij kan meemaken, van bierdrinkceremonies tot kruidendokters en vervaarlijke oorlogsdansen.

Vandaag luisteren we echter niet in een traditionele Zoeloe 'umuzi' naar een verhaal over Shaka's heldhaftige strapatsen, maar op de bankjes van het dolfinarium van uShaka Marine World. Omstebeurt laten de dolfij-

nen hun spectaculaire capriolen zien aan de hand van een vertelling over Shaka, een blanke strandloper en een kikker met een vuvuzela, de vanwege het lawaai beruchte Zuid-Afrikaanse plastic voetbaltoeter. 's Middags gaan we naar de Victoria Street markt, een klein overdekt winkelcentrum in het hartje van Durban, dat deel uitmaakt van de gemeente eThekweni. De welriekende geuren van de Indiase bazaar zijn een attractie op zich; wie hier de ogen sluit, waant zich in de kruidenmarkten van New Delhi.

Durban is in 1835 gesticht door de Britse gouverneur van de Kaap, Sir Benjamin D'Urban. Sindsdien is het uitgegroeid tot de belangrijke havenstad in zuidelijk Afrika en veel automerken hebben er fabrieken. De stad zelf telt inmiddels zo'n 3,5 miljoen inwoners, waarvan zeventig procent zwarte Zuid-Afrikanen zijn, bijna

• Op Victoria Street markt kijk je je ogen uit.



■ Omgeving

Wandelaars en bergbeklimmers kunnen hun lol op in de zuidelijke toppen van de Drakensberg, vooral de Sanipas is populair. Ten noorden van Durban ligt Hluhluwe-Imfolozi, het oudste reservaat in Afrika en een safaribestemming die kan wedijveren met het wereldberoemde Krugerpark. En goede kans dat je de Big 5 ziet!

allemaal Zoeloes. Blanken zijn minder zichtbaar dan in andere Zuid-Afrikaanse steden en wonen vooral in lommerrijke voorsteden

als Kloof en Pinetown.

In het centrum staan nog veel gebouwen met originele art-deco- en victoriaanse architectuur en hindoetempels worden afgewisseld met moskeeën en kerken. Tot op de dag van vandaag geldt Durban daarom als 'meest Indiase stad in Afrika en meest Afrikaanse stad in Zuid-Afrika'.

Tijdens een wandeling in één van de stadsparken - bijvoorbeeld Krantzklouf of Pigeon Valley - kun je midden in de stad rondwalen in uitgestrekte subtropische bossen. Met een beetje mazel zie je er indrukwekkende roofvogels of zelfs kleine antilopes. De plaatselijke aapjes - groene meerkatten - zijn moeilijk te missen; die struinen dagelijks de ruim bemeten tuinen van de rijkere 'Durbanites' af. Een niet te missen wandeling is natuurlijk de Gouden Mijl, de boulevard langs de kust die zich uitstrekt van uShaka Marine World tot het schitterende - voor het WK gebouwde - Moses Mabhida voetbalstadion, waar je met een kabelbaan overheen kan zeilen. Door gebrek aan onderhoud waren de boulevard en de stranden de afgelopen jaren wat aftands en vuil geworden, maar



sinds Zuid-Afrika het WK kreeg toegewezen is er hard gewerkt. De Gouden Mijl is nu een plezierige wandeling van een paar kilometer langs hotels, restaurants, bars en honderden stalletjes waar Zoeloe kunst wordt verkocht, van simpele kralen armbandjes tot manshoge beeldhouwde giraffes. Om de stad in volle glorie te kunnen bewonderen ga je op een heldere ochtend naar La Lucia Ridge. Of boek een zogenaamde sundowner cruise en bekijk de stad vanuit de baai, terwijl de zon spectaculair ondergaat. En wie weet, zie je een groep dolfijnen in de branding op vis jagen.

Kijk voor leuke slaap- en eetadresjes op www.telegraaf.nl/verreizen

Gezinsbestemming Rustenburg

Waterpret en casino's in Sun City, een gezonde wandeling door het natuurpark én spectaculaire safari's in het wildreservaat Pilanesberg... De omgeving van Rustenburg staat niet voor niets bekend als een perfecte gezinsbestemming, zeker omdat malaria er niet voorkomt.



„Een leeuw, het is een leeuw!” We zijn de koning te rijk. Na olifanten, neushoorns, giraffen, buffels en een keur aan antilopen hebben we nu ook ons favoriete dier gevonden in de schitterende heuvels van het wildpark Pilanesberg. We zetten de motor van ons huurautootje af en zien de indrukwekkende mannetjeskat op vijf meter van ons vandaan langs struinen. „Toch vond ik die kleine dwergmangoesten en die kleurrijke vogels ook schitterend”, zegt mijn partner. Ik knik, maar deze leeuw hadden we voor geen goud willen missen.

De groene, bestruikte savanne van Pilanesberg is slechts veertig minuten rijden vanuit Rustenburg, de platinumhoofdstad van de wereld. Het natuurreservaat is gelegen in een enorme krater van een vulkaan die miljoenen jaren geleden is uitgedoofd. De dieren zijn er in de jaren 70 en 80 geïntroduceerd, maar Pilanesberg is niet bepaald een dierentuin - het gaat er hier wild aan toe!

• In Hotel Valley of the Waves in Sun City is het goed toeven.

Voor het donker zijn we weer terug in Rustenburg, zo'n honderd kilometer ten noordwesten van Johannesburg. Afrikaner boeren vestigden zich hier ooit omdat het er zo rustig was (vandaar de naam), maar sinds de vondst van platinum is de stad als kool gegroeid en er wonen nu zo'n 400.000 mensen. Het aangrenzende plaatje Phokeng is bovendien de hoofdstad van het Bafokengkoninkrijk, dat ook de naamgever is van het grote WK-voetbalstadion Royal Bafokeng.

Net als in het aangrenzende Botswana spreken de mensen hier Tswana en tijdens de apartheid stond de streek bekend als het thuisland Bophuthatswana (de Bafokeng-koning was destijds in ballingschap). In die periode is niet alleen Pilanesberg gestart, maar ook het amusementspark Sun City, waar blanke Zuid-Afrikanen naar de casino's konden, iets wat in blanke gebieden verboden was.

Nog altijd is Sun City een razend populaire vakantiebestemming. Er is dan ook vertier genoeg: casino's, golfbanen, paardrijden en een spectaculaire zwembaden. Nadat je je auto hebt geparkeerd, kun je overal heen met een zoemende monorail en het interieur van het casino lijkt net op het decor uit een ver verleden James Bond-film. Er zijn ook vaak concerten in Sun City, de in Zuid-Afrika zeer populaire André Rieu heeft er bijvoorbeeld onlangs nog opgetreden.

■ Links

www.pilanesberg-game-reserve.co.za
www.suncity.co.za
www.bafokeng.com

16-daagse safarirondreis

KENIA COMPLEET

INCLUSIEF

- ✓ vliegreis
- ✓ rondreis per minibus
- ✓ verblijf
- ✓ gids
- ✓ vele maaltijden
- ✓ excursies/game-drives
- ✓ entreegelden nationale parken

16 dagen vanaf **1926**



Vele data met 100% vertrekgarantie!

KENIAANSE WILDPARKEN & PARADIJSELIJK STRAND

Deze reis combineert de imponerende natuurpracht van schitterende Keniaanse wildparken met een aantal ontspannen dagen aan het strand van Mombasa. U kunt onder leiding van een lokale gids de 'Big Five' spotten in Tsavo West National Park, de pracht van het Amboseli National Park ontdekken en de Masai in het Masai Mara National Park ontmoeten. Een boeiende kennismaking met een sterke cultuur! De vele reisindrukken die u opdoet, kunt u aan het einde van de reis, al languit luiërend op het strand van Mombasa,

optimaal op u in laten werken! Bij deze reis zijn bovendien 14 x ontbijt, 9 x lunch, 13 x diner, gamedrives én de entreegelden voor de nationale parken inbegrepen! Een extra week strandverlenging in Mombasa is tevens mogelijk!

Vertrekdata: maandag van 2 augustus t/m 25 oktober
 100% vertrekgarantie: alle data in augustus, 13-20-27/9, 11-18/10!

Zie www.kras.nl/36253

KRAS.NL
 waarom zou je meer betalen

BOEK ONLINE
 of bel 0900 - 9697 15 cpm

Prijzen zijn p.p., tenzij anders aangegeven en excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds